

Soms zou ik willen
dat gisteren
nooit voorbij ging,
omdat vandaag
alles zo anders is.



*Herinner mij maar niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*



Het maakt ons stil en verdrietig,
maar vervuld van mooie herinneringen, u het overlijden te melden van
onze zorgzame, bijzondere en sterke mama

mevrouw

Joanna Desmet

echtgenote van Cyriel De Doncker (†1991)

geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 13 januari 1921
en overleden in het ASZ te Aalst op 10 september 2021,
gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk.

Het afscheid vindt volgens haar wens plaats
in beperkte familiekring in de parochiekerk Sint-Apollonia
te Roosdaal-Ledeberg.

Aansluitend wordt zij begraven bij haar echtgenoot
op de begraafplaats te Roosdaal-Lostraat.

Dit melden u:

Hildegarde De Doncker - Noël Hayemal,
Dieter Hayemal - Nele Hannon,
Lennert,
Hildeberte De Doncker - Vic Van Droogenbroeck,
Sander Van Droogenbroeck,
Lara,
Anneleen Van Droogenbroeck - Peter De Brandt,
Jade, Mila, Nathan en Noach,
Joos Van Droogenbroeck - Kirsten Van Den Borre,
Oscar,

Guido (†) De Doncker - Dora Reigel,
Marita De Doncker - Marc Maerivoet,
Ellen Maerivoet - Steven Wouters,
Rosanne en Flore,
Sam Maerivoet - Claire Belpaire,
Patrick De Doncker - Ingrid Pardaens,
Thomas De Doncker,
Simon De Doncker,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

De neven, nichten en verwanten van de families
Desmet, De Doncker, Billens en Wauters.

*Schriftelijk condoleren via familie Desmet - De Doncker
p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te 1760 Roosdaal.*

Online condoleren via www.rouwcentersegers.be